



*We zullen je missen elke dag, in kleine eenvoudige dingen
maar in ons hart zul je met ons samenblijven.*

Met liefde en eerbied nemen we afscheid van onze pa, bompa, peter en parrain

Cornel Vander Putten

zaakvoerder op-rust van zijn aluminiumgieterij

echtgenoot van Mariëlle Marginet

geboren te Onkerzele op 18 oktober 1933 en,
gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk,
overleden in het ASZ te Geraardsbergen op 10 december 2022.

Dit melden u met droefheid:

Luc en Marita Bury - Van der Putten,
Paul en Astrid De Jonge - Van der Putten,

zijn kinderen;

Dimitri en Wendy Bury - Van der Heyden,
Nathalie Bury,
Kevin en Karo Lammens - De Jonge,
Stef en Lana De Meerleer - De Jonge

zijn kleinkinderen;

Xena Bury en vriend Steve Huvenne,
Ferre Debacker,
Vic Debacker,
Liam Lammens,
Cilou Lammens,
Emiel De Meerleer,

zijn achterkleinkinderen;

Urbain (†) en Yvette (†) Van der Putten - De Grove, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Eric en Mildred Vander Putten - Vekens, kinderen en kleinkinderen,
Marcel en Godette Marginet - Van Schoors, kinderen en kleinkinderen,
zijn broer, schoonbroer en schoonzussen, neven en nichten;
de neven, nichten en verwanten,
de families Vander Putten, Marginet, De Taeye en Batselier.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats
in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Moerbeke **op vrijdag 16 december 2022 om 10 uur**,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op het kerkhof te Moerbeke.

Samenkomst in de kerk om 9.45 uur.

*Met dank aan de huisarts Dokter Ann-Sophie van Oudenhove, Familiehulp en de Thuisverpleging Hunnegem
voor de liefdevolle en professionele zorgen.*